

## HOE ANTON VAN HOOFF DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING OM ZEEP HELPT

Extra  
Editie

Dat Anton van Hooff geen warme voorstander is van de vrijheid van meningsuiting bewees hij al met zijn commentaar op de politieke moord op Theo van Gogh. Toen hem naar eigen zeggen door het dagblad *De Gelderlander* werd gevraagd om zijn mening te geven over deze afschuwelijke moord door een islam-fascist, wist hij al snel te bedenken dat Theo van Gogh zijn lot eigenlijk aan zichzelf te danken had. Had hij, volgens Anton, die zielige moslims maar niet zo'n pijn moeten doen met zijn getreiter!

### Een beknopt overzicht van twee jaar censuur onder voorzitter Anton van Hooff:

1. Het begon twee jaar terug al meteen bij zijn aantreden met het wegmaken van tientallen pagina's tekst op het oude internetforum van onze vereniging De Vrije Gedachte (DVG). Zelfs bij herhaald navragen is hier nooit ook maar een begin van uitleg over gegeven, laat staan een excuus over aangeboden.
2. Sterker nog, Antons volgende zet was om het DVG-forum zelfs helemaal op te heffen. En omdat Anton ook wel begreep dat een vereniging als De Vrije Gedachte niet zonder een internetforum kan, liet hij die taak gemakshalve over aan de moderators van de nogal onbekende website [www.freethinker.nl](http://www.freethinker.nl).

### Verder is Van Hooff direct verantwoordelijk voor:

3. Het verwaarlozen van de eerder vernieuwde website van de vereniging.
4. Het botweg afslaan van de door ons drieën (Bakker, Neerhoff en Hagenaars) vrijwillig aangeboden assistentie (bij de ontmoeting tussen ons drieën met voorzitter Van Hooff en penningmeester Engelsman in maart 2010). In plaats daarvan vermeed Van Hooff vanaf toen vrijwel elk contact met ons.
5. Het ruim baan geven aan de redacteuren Jan Bontje en Enno Nuy voor het verspreiden van leugens en bedrog. Zowel in het maandblad *De Vrijdenker*, als op diverse internet portals.

6. Het volledig negeren van een door ons samengesteld Zwartboek en het bewust achterhouden van essentiële informatie aan leden van onze vereniging.

7. Nadat een (onwelgevallig) intern emailtje per abuis in de mailbox van Anton van Hooff terecht kwam, zag hij zijn kans schoon om ons drieën vanaf begin juli 2010 voor onbepaalde tijd een publicatieverbod op te leggen. Dit betekende o.a. dat wij vanaf die tijd geen kritische artikelen in *De Vrijdenker* en op de DVG-website konden schrijven.

8. Het selectief wegmaken van oppositionele teksten op de nieuwe DVG-website.

9. Het bevorderen van het verbod om zelfs op [www.freethinker.nl](http://www.freethinker.nl) oppositionele teksten te plaatsen.

10. De weigering om een externe commissie in te stellen die de legitimiteit van het ons opgelegde publicatieverbod zou kunnen evalueren. In plaats daarvan wil Anton een vertrouwensvotum in Oostblok stijl organiseren. (Verreweg de meeste leden zijn door Van Hooff bewust in het ongewisse gelaten over de sinistere ontwikkelingen binnen de vereniging: onze Nieuwsbrieven bereiken ongeveer slechts 10% van het ledenbestand.)

Alles is erop gericht om elke kritiek op de opvattingen van voorzitter Anton van Hooff de kop in te drukken, zowel goedschiks als kwaadschiks. Zelfs als dit regelrecht ingaat tegen de 150-jarige traditie van de vereniging *De Vrije Gedachte* voor de strijd *tégen onderdrukking* en *vóór het vrije woord*. ●